

Tauhīd
för Barn
(Nivå Ett)
Kännedom om Allaah

*Med speciella bidrag av barnen Laurie och Ashley Goodwin & deras mor Umm Ashley, Kanada,
&
min brorsdotter, Umm Aseel, och även ett tack till Umm Ahmed al-Kanadiyyah för sin redigering (den
engelska versionen)*

Översatt av: Um Juwairiyah As-Suediyyah



Må Allaah belöna dem alla med det goda, ameen.

Dr. Saleh As-Saleh

**Sha'baan 1426
September, 2005**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allaahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn.

Kapitel 1

Vem är Allaah? Allaah är Ar-Rabb

(Den som Skapar, Tar hand om allting), och Behärskar allt)

Jag bär vittnesmål om att det inte finns någon Gud värd dyrkan förutom **Allaah**,
Och jag bär vittnesmål om att **Muhammad** är Allaahs sanna slav och sändebud.



Allaah är min *Rabb* (*Herre*)

Allaah är Herren över allt vi ser omkring oss och det vi inte ser, såsom **änglar**, och andra varelser, som **jinner**.

Allaah skapade **änglarna** av ljus, och Allaah skapade **jinnerna** av eld.

Alla **änglar** dyrkar *Allaah*, och de lyder Honom i allting.

Bland **jinnerna**, finns det de som tror på *Allaah* och är **muslimer**. Men det finns även bland dem de som inte dyrkar *Allaah* och som inte tror på Honom, som inte lyder Honom, gör onda saker, och kallar folk till ondska. Deras ledare är **shaytaan** (djävulen).

Allaah skapade mig, och *Allaah* skapade dig, och allt det som vi nämnde.

Allaah har gett oss många saker, och Han har gett oss det vi behöver. *Allaah* har gett oss försörjning. *Allaah* har gett oss liv, och Han kan även ta det ifrån oss.

Allaah har gett oss syn. *Allaah* har gett oss luften som vi andas. *Allaah* har gjort mig levande, och har även gjort folket levande. *Han* är den som har gett dem liv, och *Allaah* kan även ta slut på mitt liv. Han kan ta mitt liv, och *Han* kan ta livet från alla människor.

Allt detta som vi har talat om kallas för **Ruboobiyyah** (**Herreskap**).



Ett litet Förhör

1. Vem är din Rabb (Herre)?

.....

2. Vem är det som har gett dig, och har försörjt dig med allting för att hjälpa dig att hålla dig vid liv?

.....

3. Vem är det som har skapat dig?

.....

4. Vem är det som har gett dig liv?

.....

5. Vem är det som kan ta slut på det?

.....



Sammanfattning

Om du har svarat rätt så har du förstått det som kallas **Herreskap**.

Herreskap innebär att *Allaah* är den enda sanne Herren; *Han* är Skaparen. *Han* tar hand om allt, och allting tillhör Honom. Detta är **Tauhīd** vad gäller Herreskap.

Fråga: Vad är Tauhīd vad gäller Herreskap?

Svar: Allaah är min Rabb (Herre), och Herren över allting. Han har skapat allt. Han tar hand om allting och Han behärskar allt.



Kapitel 2

Allaah är Skaparen (Al-Khaliq). *Han* har skapat allting. *Han* har skapat paradiset, och jorden. *Allaah* har skapat himmelen som du ser ovanför dig. *Han* har skapat sju himlar ovanför oss, en ovanför den andre. *Han* har även skapat sju jordar. Nu kan vi inte se himlarna, utan endast se en, resten är ovanför. Vi kan inte se från de andra jordarna utom den som vi lever på.



Bilder från en muslimsk systems hemstad



som har nyligen accepterat islam i England



Allaah har skapat natten, medan vi sov.

Han har skapat dagsljus.

Han har skapat solen, månen, och stjärnorna, så många av dem, och så vackra.

Allaah har skapat bergen, sjöarna, haven, djuren, och träden.

Vem har skapat äpplena? Vem har skapat apelsinerna? Vem har skapat bananerna? Vem har skapat blommorna? ”*Allaah är Skaparen av allt.*”

Ett litet Förhör

Testa dig själv:

1. Vem har skapat allt?.....
2. Vem är det som har skapat solen och månen?.....
3. Vem är det som har skapat paradiset och jordarna?.....
4. Vem är det som har skapat bergen?.....
5. Vem är det som har skapat djuren (elefanterna, björnarna, kaninerna, korna, gasellerna och fåglarna)?.....



När du ser på solen, tänk på vem som har skapat den. Den ger oss värme. Många saker på jorden behöver värme.

Alla vi behöver solens värme. Vi behöver dess ljus.

Tänk när fullmånen. Hur vacker den är. Den har ett varv att ta, och solen har också ett varv att ta.



Har du undrat över de stora bergen som du ser, undrat om havets vågor, molnen, regnet, vattenfallen, blommorna, trädgårdarna, öknen, sjöarna, månen, och solen. *Allaah* har skapat dem alla. *Han* skapar och *Han* sköter om allt. Så *Han* är *Al-Khaliq* (Skaparen) och *Ar-Razzaq* (Den som sköter om allt). *Han* har gett oss regnet vilket kommer ovan ifrån. *Han* har gett oss maten och det som vi dricker. *Han* har gett oss hörsel och syn. *Han* har gett oss luften vi andas, och *Han* har gett oss pengar och rikedom.



Så vi tackar *Honom* för allt detta och vi älskar *Honom* för allt detta. Vi älskar *Honom* för att *Han* har skapat oss och har gett oss många saker. Vi älskar *Honom* för att *Han* har gjort oss till Muslimer.

Vi älskar *Allaah*, och vi gör det som *Han* säger att vi skall göra och vi håller oss borta ifrån det som *Han* har sagt att vi ska hålla oss borta ifrån. Vi kallar endast på *Honom*. Detta är vad **dyrkan** betyder. Detta kallas för **Tauhīd al-Uloohiyyah**.

Vi älskar Honom för att Han är Allaah, och eftersom Han är Den Barmhärtige och Den Rättvise. Vi älskar Honom för att Han har de Vackraste Namnen. Han är Den Allseende, Han ser allt. Han är Den Allhörande, Han hör allt. Han är ovanför allt, ovanför Sin Tron, ovanför himlarna. Han har kännedom om allt. Han har Det Vackraste Ansiktet, men ingenting är Hans like, Den Högste. **Detta är Tauhīd vad gäller Allaahs Namn och Attribut.**



Ett litet förhör

Testa dig själv:

1. Varför älskar vi Allaah?
.....
.....
2. Vem är det som har gjort oss till Muslimer?
.....
3. Vem är det vi måste lyda och endast dyrka?
.....



Vi kallar på *Honom*. Vi säger ”O *Allaah*” och vi kallar inte på någon annan eller på något annat än *Honom*.

Vi gör *Sujood* (nedfaller) i *Salaah* (bönen) när vi lägger ned pannan och näsan mot marken. Detta kallas för *Sujood* (nedfallning). Vi gör *Sujood* (nedfaller) endast till *Allaah*.

Vi lyder *Allaah* och vi ska inte vara olydiga mot Honom. Eftersom *Allaah* älskar att vi lyder *Honom*, tycker Han inte om att vi är olydiga mot *Honom*. *Han* belönar oss när vi lyder *Honom*. *Han* kan även straffa oss när vi är olydiga mot *Honom* eller så kan *Han* förlåta oss om vi ber om *Hans* förlåtelse. *Han* älskar att förlåta.



Gör en genomgång av detta. Fråga mamma och pappa att gå igenom dina svar inshaa'Allaah (om Allaah vill).



*Vi, islams barn älskar Allaah.
Vi älskar alla Hans profeter och sändebud.
Vi älskar profetens fruar (de troendes Mödrar).
Vi älskar följeslagarna, må Allaah vara nöjd med
dem alla.*

*Vi ber Allaah att låta oss växa i islam,
Att leva såsom Allaah vill att vi ska leva,
Att dö som muslimer och att förbli i Paradiset,
Och att se Allaahs Ansikte.*

Aameen.